

God, dien morgen aan de grens

René De Clercq (1877-1932)

René De Clercq (1877-1932)

f *Andante recitativo*

God, die mor - gen aan de grens! Het
eer - ste licht viel op de baan. Wij moes - ten van el -
kan - der gaan. Een en - kle ster bleef als een wens.
Nooit voel - de ik u zo ver, zo na. Wij
keer - den, schei - dend, tel - kens om. De
lip - pen spra - ken: ga nu, ga. De blik - ken zei - den: kom,
ach kom. Laas, dat een man moet
moe - dig zijn, moet moe - dig zijn! Ik kus - te uw mond, ik
kus - te uw hand en liet mijn le - ven en mijn
land dat weg - zank in den zon - ne - schijn.